

GENK

“Schrik om iets verkeerd te doen of te zeggen”

Kappers leren kankerpatiënten verzorgen in ZOL

In het Ziekenhuis Oost Limburg in Genk kan je binnenkort een opleiding 'Haarverzorging bij kanker' volgen. “Wij leren kappers hoe ze kankerpatiënten kunnen verzorgen en hen het gevoel kunnen geven dat ze mooi zijn”, zegt Katleen Vanderbeken van Institute for Professional Care. De Hasseltse kapster Viviane Gaens weet dat dit niet altijd evident is. “Je moet weten hoe je best met hen praat en toe een traan bijkomt, daar mag je als kapper niet van schrikken.”

Dirk JACOBS

“Mensen die met kanker kampen, hebben die ziekte ook buiten de ziekenhuismuren”, zegt onco-coach Patrick Stijven van het ZOL. “Dat wordt vaak vergeten. Velen geraken sociaal geïsoleerd en mensen durven met hen geen open gesprek meer aangaan, omdat je dan wel moet praten over die ziekte.” De ZOL-oncocoaches geven ook les in de opleiding, naast ervaren kappers en mensen uit de zorgsector. “We moeten mensen warm maken voor de zorg en zorgberoepen, wel dit is een mooi voorbeeld”, zegt ook de Vlaamse zorgambassadeur Lon Holtzer. Beroepsvereniging Coiffure.org steunt de opleiding. “We willen ons beroep constant opwaarderen en deze nichemarkt biedt unieke kansen voor mensen die zich hierin willen specialiseren”, zegt secretaris-generaal Philippe De Jaegere. “Bovendien krijg je er veel menselijke warmte voor terug.”

Bon

“Een kankerpatiënt moet een drempel overschrijden om weer naar de kapper te gaan, maar voor de kapper is die drempel even hoog”, weet Katleen Vanderbeken. “De kapper wil niks verkeerd



Marleen Druyver,
kapster Viviane Gaens
en Véronique Vandewal.
Foto DICK DEMEY

doen of zeggen, maar dat werkt belemmerend. En voor de klant is er de vrees dat er iets verkeerd kan gebeuren. Dat willen we wegemen. En de financiële drempel om naar de kapper te gaan ook. Voor iemand die al torenhoge medische kosten heeft, is een kapbeurt vaak toch te veel geld. En dus willen we bij de mutualiteiten vragen om dit op te nemen in hun aanvullende verzekering. Bij de liberale mutualiteiten is dat inmiddels al zo. Daarnaast hebben we de 'Lotus Care Foundation' gestart die 'Care kaarten' uitgeeft, vergelijkbaar met een Bongobon, waarmee mensen 30 of 60 euro korting kunnen krijgen. Die kunnen vrienden en familie ook kopen om te schenken. En sommige zorgcentra geven ze als geschenk.”

De opleiding kost 1.800 euro, waarvan kappers en kappers in

opleiding een flink stuk kunnen recupereren via allerhande opleidingscheques. ’

Boos

“Dit is zo belangrijk”, zegt Marleen Druyver, die darmkanker en borstkanker kreeg. “Ik was boos op mijn lichaam, verwaarloosde het zonder dat echt te willen. Tot een vriendin-kinesiste me onder handen nam en me weer leerde genieten van mijn lichaam met zachte massages. Zo leerde ik weer lief te zijn voor mijn lijf. Het is zo belangrijk dat naast medische zorg ook andere zorg wordt geboden, want er komen emoties los, je voelt eindelijk weer iets positiefs door je lichaam stromen. Ik ben een borst kwijt, maar toch ben ik model geworden voor lingerie voor borstkankerpatiënten. Ik vond dat ik iets voor anderen moest doen. En

ik geniet ervan.”

Tranen

“Ons huwelijk stond gepland toen ik te horen kreeg dat ik een hersentumor had”, zegt ZOL-verpleegkundige Véronique Vandewal. Zij kreeg een reeks chemobehandelingen. “Met haaruitval. Op zoek naar een haarstukje ben ik in een fantastische zaak terechtgekomen waar ze alle tijd voor me namen. Maar toen de tondeuse mijn haar op 9 millimeter kortwakte, kwamen de tranen... Intussen groeit mijn eigen haar weer en het haarstukje staat thuis in de kast. Maar het heeft me uit mijn isolement gehaald en de zorg erom heen, heeft me goed gedaan.”

→ Wie een kapper zoekt die de opleiding volgde, kan terecht op myprofessional.be